

Pelgrimage

Cyclisch in de tijd
herhalen we onze patronen
die ons begeleiden op ons pad
een pelgrimage door het leven

met iedere stap
een inwijding
iedere tred
een wonder

en toch struikelend over de wortels
duizelig en zonder beeld
door alle obstakels
die het zicht belemmeren
pas later realiserend dat
we een fase verder zijn

voor hen die even mogen pauzeren
een panorama
voor hen die zich met moeite een weg banen
een rustplek in het verschieft

maar cyclisch zijn we
de tocht gaat verder
ook in 2006

Bernadette en Marij wensen
allen een weids en open 2006

