



Binnen de grenzen van mijn eigen sfeer
ligt een ontdekkingsreis te wachten
die me laag voor laag
naar het binnenste
van
de aarde
voert

Een aarde in mijzelf, mijn hart
een landschap vol avontuur
te lang miskend
maar nu
in volle schoonheid
maanverlicht
met zachte contouren
het geheim
fluisterend van zijn lippen:
een vlucht van beelden
en dan ... de zang
van vrede in zichzelf