

2011



## **L u c h t i g**

*De luchten boven het land  
vertellen ons verhalen  
van weidsheid en van pracht  
apocalyptische zwerken  
naast sluiers  
van licht  
die als Jakobsladders  
hemel en aarde verbinden*

*Het vurig oog van de zon  
de cyclische heraut  
die met trompetgeschal  
van rode klanken dagen aankondigt  
en weer sluit  
zonder enig haperen,  
enig dralen  
telkens weer die  
symfonie van roze en paars en  
oranje en purper  
over ons uitstort  
zelfs als  
nevel en laaghangende  
grauwe luchten  
het zicht  
verhinderen*

*groots bewolkte luchtkastelen  
in verblindend licht  
drijven over  
en brengen hoop  
stralen schieten uit  
en  
raken  
die ultieme plek  
binnen in  
waar vreugde huist  
een kortsluiting van energie  
het lijf doorvaart*

*Een feest van de zintuigen  
zo'n moment  
om stil bij te staan*

*Bernadette en Marij wensen je  
vele luchtige momenten toe  
in 2011*